

Beste Jules,

Ik had je beloofd u eenige versjes te sturen als een herinnering aan de aangenamen dagen die ik te uwens heb overgebracht.

Lang heeft het geduurd eer enkele indrukken rijp zijn geworden. Tot hiertoe heb ik slechts twee stukjes kunnen schrijven het eerste: In de gloeiing, is de beschrijving van het landschap dat ik gezien heb toen ik met den trein van Gent naar Brunel reed.

Het tweede is Kingensch dat zijt ge. Later zal er wel meer los worden.

De schelde, de wijnen, de wieden,  
ons speleravonds, de feesten voor u, enig  
dat zijt mij nog alles in het hoofd.

In de laatste tijd heb ik een lang stuk geschreven in den verhalen der  
krant; De koninklijke internationale  
wedstrijt te Londen; Gij zult het  
krijgen in "jong Vlaanderen".

Zaterdag avond ben ik te Gen  
Londag <sup>gaan</sup> ~~kom~~ Van Waesberghe, For  
ik en tal anderen, naar die landsdag  
van 1<sup>e</sup> Nikolaas.

Zie ik u daar niet, Jules? Zondag  
of Maandag?

Ik verlang om u eens weer te  
zien.

Groet van mijne trouwe en goede  
Moeder, onze broeders, en de vrienden  
uit het dorp.

Day Jules,

Rene Dallery

Schuitjerdans draag ik aan u op.

N.B. Gortsezel van bewaarden omstree  
draagt datum van 24 Augustus 1900 <sup>(dierlijk)</sup>

originel in bezit Marc Hees, Bepynhofstraat 50 2520 Leeu  
(klein zoon Jules etc.)

Gebloemde gras en klaver  
Besterven 't slets en fleeuw;  
Alleen de witte haver  
Draagt hoog haar komersneeuw.

Doefdoof als met een zucht  
Ont<sup>spand</sup>komt de roode terrue  
En haait nu met de lucht  
En eene vlammeverwe.

De dag die rood begon  
Zal rijpend nog verrooden,  
En 'avond lucht de zon  
Op duizend stille dooden.

R. Kellerey

Origineel en bente Marc Huis, Bijnhoefstraat 50 Lier  
(klein van Gules Huis)

VIII A 142

## Schuitjesdans.

Naauw zichtbaar gewelt  
De slued, door wijmenzang gezuid,  
En 't grijze Scheld  
Breidt kalm zijn vlakke wijder uit.  
Al hooger maar...  
Totdat de branding openbreekt  
En de eene beer  
Dich rimpelend aan de andre reekt.

Voor goed begint  
De leuge lange golwengang,  
Vraag, tegen wind,  
Met korten slag en dof gevang.  
Hoor: klotseklots,  
En schommelende schuimkadans!  
En, plotseplots,  
Dijn al de schuitjes aan den dans.

Het scheurt, het scheimt;  
De bootjes steken neer en op  
Ruin wit-ompleumd.  
En wiegelend onvasten kop.  
Vol wilde pret  
Diepdukkend en weer opgezogd,  
Daer gaan ze met  
Den stroom die ringsom paarden throoit.

Steeds sluyger woest  
De woelwind die versterkt, verscherpt,  
Totdat de slaet  
Het schuimwit op den oever werpt,  
En 't bevend riet  
dijn hoofdje tot de wijnen vleit,  
Nu van verduist  
Om al die dolle darselheid.

R. D. Ellery

## In de Gloeiing.

Vol smopen en vol smook  
Ligt de aarde rings te stouen,  
En duikt met dikkem rook  
Den geluw-rooden oeven.

Het blaakt, het vunst, het smeeft;  
De bladeren verbruinen;  
En langzaam afgebeuld  
Lijfjakken al de kruinen.

Lie: Veld en wei' doorstaen  
Een schrikkelijke gloeiing,  
En knop en vrucht vergaen  
In een gemeene schoeiing.

Beste Jules ,

Ik had beloofd u eenige versjes te sturen als een herinnering aan de aangename dagen die ik te uwent heb overgebracht .

Lang heeft het geduurd eer enkele indrukken ryp zyn geworden . Tot hiertoe heb ik slechts twee stukjes kunnen schryven ; het eerste : " In de Gloeing " , is de beschryving van het landschap dat i gezien heb toen ik met den trein van Gent naar Brussel reed .

Het tweede is Hingensch dat ziet ge . Later zal er wel meer los worden .

De schelde , de wymen , de wielen , ons spelewaartje , de feesten voor u , enz.. dat zit my nog alles in het hoofd .

In de laatste tyd heb ik een lang stuk geschreven in de verhalenden trant : De koninklyke internationale Wedvaart te Terdonck . Gy zult het krygen in " Jong Vlaanderen " .

Zaterdag avond ben ik te Gent . Zondag gaan Van Waesberghe , Fons , ik en tal anderen , naar den landdag van St Nikolaas .

Zie ik u daar niet , Jules , Zondag of Maandag ?

Ik verlang om u eens weer te zien .

Groet van mynentwege uwe goede Moeder , uwe broeders er de vrienden uit het dorp .

Dag Jules ,

( Get. ) René De Clercq .

Schuitjesdans draag ik aan u op .

NB. Postzegel van bewaarden omslag draagt datum van 24 Augustus 1900 ( Deerlyk )